

Vieze luchtjes.....

Begin dit jaar kreeg ik een mailtje dat één van mijn "van de Kloostertuintjes" niet goed in zijn vel stak. Uiteraard was zijn baas al naar de dierenarts geweest maar toch ging het nog steeds niet lekker. De dierenarts begon te praten over "allergie" en "voedingsproblematiek".

Ik, als de fokker, bleef herhalen dat de hond ergens door geprikkeld moest worden en dat de dierenarts de ziekte bestrijdt maar dat het aan ons is om de oorzaak naar boven te halen. Het is immers onlogisch dat een hond zonder probleem opgroeit en dat er dan een plotselinge verandering komt. WAAROM?

Samen met de baas hebben we alle facetten doorlopen. Welke poetsmiddelen gebruik je in huis? Kan de hond de vloer likken na het dweilen? Eet hij aan planten? Wat is er veranderd in je huis? Plantenlijsten opgezocht op het Internet. De eigenaar heeft alle planten in de tuin nagelopen.

Het heeft een tijdje geduurd maar de oorzaak is boven water gekomen. Het bleek dat er een luchtverfrisser tegen rooklucht in huis van plaats was veranderd.

Voorheen hing het in de kamer en in december was de luchtverfrisser tegen rooklucht in de keuken opgehangen. De hond verblijft in de keuken als de baas van huis is, waardoor het dier er mee in een afgesloten ruimte zat. Begin januari kwamen de eerste klachten die zich meer en meer openbaarden in februari.

Ik moest direct denken aan het Febreze schandaal van enkele jaren geleden. Het is wetenschappelijk bewezen dat de stof "zink chloride" gevaarlijk is voor onze huisdieren.

De TV maakt reclame voor veel soorten en merken luchtverfrissers maar wie leest er nu de kleine lettertjes of er een gevaarlijke stof in zit ja dan nee?

Tijdens het telefoongesprek nog heeft hij de luchtverfrisser al weggehaald want hij was oh zo bezorgd om zijn hond. De eigenaar is het er helemaal mee eens dat ik een stukje schrijf om u er voor te waarschuwen. Inmiddels speelt, eet en ravot het "van de kloostertuin" spetsje weer als vanouds.

De hond wordt door de dierenarts begeleid totdat alle symptomen van vergiftiging zijn verdwenen want ik ben fokker en geen dierenarts. Het belang van een goed contact tussen eigenaar en fokker is hiermee bewezen. Het loopt goed af voor iedereen.

De moraal van het verhaal; let op met alle moderne luchtverfrissers en andere geurtjes!

Wij vinden het lekker ruiken maar voor de hond is het een **Vies Luchtje**, gelijk de titel van mijn stukje :-)

Met vriendelijke groet,

Janet van Iperen-Hoevens
Kennel van de Kloostertuin

VVNieuws 2012

