



is dat het wel een paar maanden gaat duren voor het weer over is. Hopelijk gaat het met behulp van de fysiotherapeut wat sneller. Gelukkig word ik door de andere leden van het gezin goed geholpen. Ook zijn er verschillende lieve Teckely vriendinnen die de drie honden eens extra uitlaten. Daar ben ik erg dankbaar voor.

Maar niet getreurd, we zijn in ieder geval blij met ons vernieuwde Teckel-trio en hopen dat we nog lang van elkaar kunnen genieten.'

## TROUW

*Wonen in la douce France krijgt Janet van Iperen-Hoevens altijd de oude Onze Hond bladen van haar vriendin Anja, en leest ze met een glimlach op haar gezicht de rubriek Dierelantijnen. Vaak heeft ze gedacht 'Ik zal ook eens een verhaal opsturen', want ze maken daar veel mee met hun honden. Er zijn vier Västgötaspetsen, een Picardische Herder pup en nog een*

*Duitse Herder dame:*

'Het mooiste verhaal dat ik u niet wil onthouden gaat over de onvoorwaardelijke trouw van een Västgötaspets. Wij wonen hier op een domeine met veel oude bijgebouwen en er wordt dus altijd gerestaureerd en gebouwd. De bewuste dag kwam er in de loop van de ochtend een grote betonauto om een vloer te storten. Heel de dag werd er hard gewerkt om alles mooi glad te krijgen en te zorgen dat alles op een gelijk niveau kwam.

De mannen hadden het af, dus ik ging hun werk bewonderen en vertellen dat ze heel goed werk hadden geleverd. Heel de dag had ik opgelet dat de deuren dicht bleven, zodat mijn Spetsjes geen kattenkwaad konden uithalen. De grote poort doe ik netjes achter me dicht en ik sta het werk te bewonderen als ik plotseling aan de overkant op de drempel mijn Spetsje Linnet zie staan. Linnet zie je denken: 'Maar daar staat mijn baas! Daar wil ik naar toe!' En zonder te aarzelen loopt ze zo de

## LIVING STATUE CONCRETE



echt geen tijd om te zoeken naar de hondenshampoo.

De mannen hebben tot laat in de avond doorgewerkt. Mijn honden waren heel tevreden, want ze waren waar ze altijd willen zijn: Bij de baas!

*Hiermee zijn we weer aan het eind van deze Dierelantijnen gekomen. Maakt u ook wat mee met uw hond(en), zet het dan eens op papier of in de computer en stuur het naar ons toe. We kunnen wel weer wat verhalen gebruiken! Veel andere lezers genieten er dan weer van mee. ↵*

## OOK UW VERHAAL

Stuur uw verhaal naar **ONZE HOND, Dierelantijnen, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven** of e-mail: [onzehond@ixc.cz](mailto:onzehond@ixc.cz)